

FF BIJBALKEN

2025



ANBI

Algemeen Niet
Beogende Instelling

2024,
een mooi
jaar in beeld

We moeten weer FF Bijbalken!

Voor de duidelijkheid: FF Bijbalken is ons jaarverslag en deze FF Bijbalken 2025 is dus het jaarverslag van 2024. Dat gezegd hebbende; waar begin je een jaarverslag over een jaar waarin zoveel gebeurd is en dat tegelijkertijd voorbij gevlogen is? In 2020 hebben we ons ambitieuze beleidsplan (5-jarenplan 2021-2025) geschreven, dat volledig in het teken stond van het toekomstbestendig maken van de stichting. Nu, begin 2025, kijken we daarnaar terug om te zien dat alle doelstellingen ruimschoots behaald zijn. Tijd voor een nieuw beleidsplan waarin de toekomst daadwerkelijk vorm krijgt. Alle randvoorwaarden staan op het punt en in de komende vijf jaar zal de stichting echt op eigen benen gaan staan, niet langer afhankelijk van de familie van den Berg, de oprichters. Maar we zijn nog niet weg 😊

Liefs,
Jacqueline
en de ezeltjes



Jacqueline van den Berg
Oprichter De Ezelshoeve

De belangrijkste verandering

We noemen het: 't Gebalk

In mei 2024 hebben we 't Gebalk met bijbehorend terras officieel geopend op de vrijwilligersdag, voorafgaand aan de open dag en dat heeft een enorme impact gehad op de rest van het jaar. Voorheen was het een rommelige plek met een slechte partytent en ineens hadden we een chique ruimte, waar bezoekers die vaak uren onderweg zijn geweest om ons te bezoeken, iets kunnen drinken. Nou, dat hebben we geweten! De rest van het jaar hebben de oprichters er een volle dagtaak bij gekregen, omdat het voortdurend vol zat.



Maar wat een mooie ontmoetingen hebben we gehad en wat is het gezellig daar, met name als het zonnetje schijnt. Ook de ezels vinden het top! 🥰

Waar het allemaal om draait, onze eerste pijler

Ezels, ezels en nog eens ezels

Wisten jullie al dat wij een ezelopvang zijn? Nou daar is niets aan veranderd in 2024. Het lijkt wel alsof we steeds groter worden, hetgeen zeker geen doelstelling is. Maar omdat we bekender worden weten steeds meer (potentiële) ezeleigenaren ons te vinden. Het gevolg is dat het aantal ezels op de Ezelshoeve gestaag aan het groeien is. Ezels met een grotere problematiek worden namelijk niet doorgeplaatst en waar we in voorgaande jaren vaak een vaste kudde hadden van ruim dertig ezels, neigen we nu af en toe naar de 60 ezels. Op 31 december 2024 stonden er 49 ezels.

“We hebben in 2024 in totaal 34 ezels erbij gekregen, waarbij we de terugkomers niet meetellen”

Omdat we al zo lang een ezelopvang zijn en al zo lang ezels doorplaatsen, komen er ook steeds vaker ezels terug. Niet omdat het niet goed gaat met die ezels, maar omdat er iets veranderd is in het leven van de doorplaatsouders. Soms staan onze ezels al ruim tien jaar ergens en beginnen de mensen te oud te worden voor de verzorging van hen. Of mensen gaan verhuizen. De regel is altijd dat wanneer mensen niet meer voor onze ezels kunnen zorgen, de ezels terug naar de Ezelshoeve komen. Omdat we langzaam maar zeker bijna 500 ezels hebben doorgeplaatst, hoop ik niet dat ze allemaal tegelijkertijd terugkomen 🙄

“In 2024 hebben wij in totaal 38 ezels doorgeplaatst”

Ezels die hier binnenkomen worden niet zomaar of meteen doorgeplaatst. Nadat ze medisch weer helemaal in orde zijn, moeten ze ook psychisch weer gezond worden. Maar wanneer wij denken dat een ezel of een koppel ezels hier niets meer te leren heeft en niet afhankelijk van de kudde is, dan komt het moment om te zoeken naar een nieuw liefdevol ezeladres. Twee ezels bij particulieren krijgen namelijk veel meer individuele aandacht dan wanneer ze in een kudde van vijftig ezels staan. En toch blijft het afscheid vaak moeilijk. Voor ons.



“Helaas zijn er in 2024 ook 7 ezels over de regenboogbrug gegaan”

Waaronder een aantal grote namen zoals El Niño (foto) en Chamor. Hoewel Chamor bij de huidige generatie vrijwilligers en bezoekers nauwelijks bekend was (hij was doorgeplaatst), kennen de oudgedienden hem nog zeker! Chamor was ons enige geplande veulen, gepland om moeder Erin weer zin in het leven te geven. Zowel Erin als vader Moefra leven beiden nog, maar Chamor werd ziek, zieker, ziekt en overleed op 16 jarige leeftijd 🙄

Onze 2^e pijler: Educatie

Een stage op de Ezelshoeve is altijd geslaagd! 😄

Dit jaar waren er minder maatschappelijke stages of lintstages; het waren veelal blokstages, waarin een stagiaire dan ± 6 weken aaneengesloten op de Ezelshoeve stage loopt.

“In 2024 hebben 29 stagiaires hun stage op de Ezelshoeve gedaan”

Wat voor stages kun je bij ons doen? In diergerichte opleidingen kun je hier uiteraard alles leren in elke jaargang van je opleiding. Wij voorzien in 4 stageplekken tegelijkertijd en dit kan zijn een blokstage, lintstage, een maatschappelijke stage en/of een onderzoeksstage. En we hebben ze in 2024 weer alle vier gehad. Omdat er soms een korte overlap is in de stageperiodes kan het zomaar zijn dat we een week zeven stagiaires hebben lopen en dan is het ineens erg druk. Maar in die dagen wordt er lekker veel gewandeld met de ezels.



Het stageverblijf

“Het is net een tiny house, maar dan niet zo klein!”

In 2024 is er weer meermaals gebruik gemaakt van het stageverblijf. Omdat de reistijd voor sommige stagiaires anderhalf uur betreft, is het vaak interessanter en leuker om intern te komen. Eén stagiaire kwam zelfs vanuit Scheveningen. Maar ja, als je persé met ezels wilt werken, dan is er maar één mogelijkheid: intern op de Ezelshoeve.

Het stageverblijf, oftewel onze “Bed & Donkeys” is een niet-zo-tiny tiny house. Wanneer er geen stagiaires verblijven kan het stageverblijf door ezelfans gehuurd worden voor the Donkey Experience. Twee dagen ezelen voor 2 personen met een overnachting en een ontbijt. Uiteraard kan dit uitgebreid worden naar meer dagen en meer personen. Ook hier is in 2024 veel gebruik gemaakt en werkelijk iedereen is laaiend enthousiast. Hoe weten we dat? Omdat bijna iedereen opnieuw geboekt heeft voor het volgende jaar. Dus als je interesse hebt: wees er snel bij 🙋

En onze 3^e pijler: Sociaal-Maatschappelijk

Een organisatie in beweging

In ons twintigste jaar van bestaan zijn we nog steeds een honderd procent vrijwilligersorganisatie. Geen betaald directeur, geen bestuur dat vergoedingen ontvangt en nog steeds geen mensen in dienst. Hoewel we een hele stabiele organisatie zijn, zijn er toch elk jaar vrijwilligers die besluiten andere uitdagingen aan te gaan en zijn er mensen die starten met vrijwilligerswerk. Een natuurlijk verloop zagezegd. Met name door de sterke groei van de afgelopen jaren zijn er ook steeds meer ezels en is er steeds meer werk. Ondanks dat proberen we niet meer druk op de vrijwilligers te leggen: iedereen mag zijn wie die is en het feit dat we 20 ezels meer hebben, wil niet zeggen dat je ineens veel harder moet werken.



Uiteraard proberen we het aantal vrijwilligers mee te laten groeien met het aantal ezels, maar dat is niet iets wat je ad hoc kunt sturen.

“In 2024 bestond de stichting uit 87 vrijwilligers, waarvan 38 op vaste dagen”

Mede omdat een deel van de bezetting bestaat uit stagiaires is het moeilijk om in periodes van bijvoorbeeld schoolvakanties de bezetting op peil te houden. Daarom zijn we ook erg blij met al die vrijwilligers die reageren op de oproepen in de vrijwilligers-planningsapp.



Het team wordt al sinds jaar en dag aangevuld met mensen met een taakstraf. Maar ook dat is niet een blik dat je opentrekt, op het moment dat je ze nodig hebt. De ene keer draaien er vier mensen mee en de andere keer heb je er wekenlang geen.

“15 mensen hebben hun taakstraf verricht op de Ezelshoeve in 2024”

De samenwerking met Reclassering Nederland is een win-win situatie, zoals zij dat noemen. Zij zijn ook heel erg blij met ons project en met onze samenwerking. Voor hen zijn wij een voorbeeld project waar ze graag mee uitpakken.

Tijd voor veranderingen

2025 gaat het kanteljaar worden. Een aantal dingen zullen gaan veranderen, zoals dat we in ons 21^e levensjaar onze eerste werknemer zullen aannemen. Maar wat komt daar een hoop bij kijken als je dat als organisatie nog nooit gedaan hebt. De Belastingdienst, Kamer van Koophandel, Pensioenfonds en het Salarisadministratiekantoor zijn ondertussen ‘goede vrienden’ geworden 🤝

In de media

365 filmpjes

In 2024 hebben wij (wederom) elke morgen om 7h15 een filmpje geplaatst op de sociale media. Het is elke keer weer een verrassing waarom het ene filmpje het ineens extreem goed doet, terwijl een ander gelijkwaardig filmpje het juist iets minder doet. Soms maak je een filmpje, waarbij je tijdens het maken al weet dat het heel veel reacties zal krijgen. Soms maak je een filmpje waardoor je zelf tijdens het maken geraakt wordt en dan weet je dat je de juiste snaar geraakt hebt. Maar andere keren neemt een filmpje ineens een vlucht, terwijl je het niet zag aankomen. Het filmpje dat in 2024 op Facebook het grootste bereik had, was de aankomst van lieve Anja. Nu is Anja ook een fantastisch mooi ezeltje maar we hadden niet verwacht dat het filmpje door 105.000 mensen bekeken zou worden. In totaal is het filmpje 162.480 keer bekeken. Met 7.500 'vind ik leuk's' staat dit filmpje op de 1^e plaats in 2024.

“De filmpjes draaien altijd om liefde en respect, elke dag weer! Dat zie je, dat hoor je, dat voel je.”

Alle filmpjes hebben drie invalshoeken: het verhaal, het beeldmateriaal en de muziek. Soms is er een specifieke gebeurtenis en dan start je vanuit het beeldmateriaal, je vertelt het verhaal erbij en zoekt de passende muziek. Maar soms wil je een verhaal vertellen en dan zoek je passend beeldmateriaal erbij en dan popt er vanzelf een muzieknummer in je op tijdens het maken. En een andere keer hoor je ineens een nummer op LaVieEstBelleradio.nl, wat een storyline in je hoofd creëert en dan laat je daar filmpjes bij maken. Maar het is altijd die drie-eenheid. De filmpjes worden vaak gemaakt door de beheerders of door andere vrijwilligers en vanuit dat ruwe materiaal maken wij dan weer de filmpjes die jullie elke dag op de sociale media zien. Waarom zijn alle filmpjes altijd 2:19 lang? Omdat X geen langere filmpjes toelaat. Dat is ook de reden waarom we niet op Bluesky gaan: daar is de maximale lengte slechts 60 sec. Of op TikTok, want daar moet je filmpjes in Portrait plaatsen 😊



Op televisie

In 2024 zijn de opnames gemaakt voor “Aanpoten met Floris”. De uitzending hiervan was op 21 december en hij is sindsdien een aantal keren herhaald. Terugkijken kan op Zapp.nl



Ook de reclame van DierenLot is tot vervelens toe getoond in 2024 😊 en toen die reclame eindelijk klaar was, was de nieuwe reclame van DierenLot een compilatie met daarin ... je raadt het al: het stuk van de Ezelshoeve.

“Zit ik zonder geluid jullie filmpje te kijken op mijn telefoon, hoor ik nog jouw stem? Draai ik me om, is jouw reclame op TV ;-)!”

Maar goed: alles draagt er aan bij om de ezel meer positieve bekendheid te geven en hierdoor hebben toch weer veel nieuwe mensen ons gevonden.

#LaVieEstBelle met elke dag een filmpje

Waarom worden ezels bovengemiddeld verwaarloosd?

- Een ezel is relatief goedkoop in de aanschaf. Een ezelhengst gemiddeld €150, een ezemerrie gemiddeld €400. Helaas is in onze Westerse cultuur de aanschafprijs gekoppeld aan de waarde van het dier. Oftewel: door de lage aanschafprijs heeft een ezel weinig waarde. Dit resulteert in twee denkwijzen; “Als 'ie dood gaat koop je toch een nieuwe” en “Je laat een dier niet voor €1000 opereren, als je voor een paar honderd euro een nieuwe hebt.”
- Een ezel heeft een wat melancholiek uiterlijk en de meest bekende ezel is lejoor van Winnie de Poeh, die altijd een regenwolkje boven zijn hoofd heeft. Hierdoor denken mensen dat het normaal is dat een ezel er wat triestig uitziet en wordt er niet verder gekeken of onderzocht of de ezel in kwestie gelukkig of ongelukkig is.
- Een ezel draagt zijn leed gelaten en ‘klaagt’ niet. Een ezel zal niet snel tonen dat het echt slecht met hem gaat en specialisten geven ook aan dat wanneer een ezel uiteindelijk toont dat het niet goed met hem gaat, het vaak een kwestie van dagen is tot zijn overlijden.
- Een ezel is een erg sterk dier, waardoor hij ook daadwerkelijk veel kan dragen. Veel last, maar ook veel leed. Een ezel staat symbool voor veerkracht, wat aangeeft dat een ezel na een periode van lijden er meestal weer bovenop komt, waardoor mensen denken: “Het viel dus wel mee.”
- Een ezel is een karige eter, waardoor een ondervoede ezel nog heel lang door kan gaan, alvorens hij echt opgeeft.
- In opleidingen van dierenartsen wordt nauwelijks aandacht aan ezels geschonken, in tegenstelling tot paarden. Echter, ezels zijn een totaal ander dier, met andere gewoontes, andere eetpatronen, ander gedrag en andere medische waarden (zoals temperatuur). Hierdoor wordt zelfs door dierenartsen vaak niet de ernst van de situatie (h)erkend.
- Ezels staan vaak op een modderig plekje of een klein weitje achter een huis of boerderijtje. Hierdoor wordt verwaarlozing of ezelleed veelal aan het oog onttrokken. Ook daar geldt weer de aan de aanschafprijs gekoppelde waarde. Veel duurdere paarden hebben mooie stallen en grote weiden met mooie omheiningen. Maar voor een ezel van een paar honderd euro gaat men geen duizend euro investeren in de huisvesting.
- Goede voeding voor ezels is duur en het vergt enig zoekwerk om uit te puzzelen wat het beste bij jouw ezel past. Geef je ze echter goedkoop en slecht uitgebalanceerd eten, dan zullen ze dit ook eten met alle gevolgen van dien.

Het lijkt idyllisch ...



Op de foto hiernaast zie je Bloeme en David. In eerste instantie lijkt het een liefdevol geheel, maar Bloeme was zo zwaar verwaarloosd tijdens haar dracht, dat ze op het moment dat ze zich eindelijk in een veilige situatie bevond, namelijk in onze quarantainestall, onmiddellijk beviel van David. David heeft echter slechts 36 uur mogen leven. Bloeme was dusdanig ondervoed, dat het veulen niet genoeg voeding gekregen had om uit te groeien tot een gezond veulen. Zoals je hem hier op de foto ziet staan, was ook alles wat hij kon. En werkelijk: er is niets zo triest als dat. Om zo machteloos te zijn, bij wat een mooie gebeurtenis zou moeten zijn. Dit was in 2007, maar ik kan er nog steeds om huilen. Voor altijd in ons hart, David.



**Help ons helpen!
Adopteer een ezel
of word vrijwilliger**
www.ezelshoeve.nl

Het gaat om de verbinding tussen mens en dier www.ezelshoeve.nl

Afscheid nemen 🥹

In 2024 hebben we ook afscheid moeten nemen van een aantal mooie ezels. Afscheid nemen is altijd zwaar en met name wanneer de ezel nog niet zo oud is. In 2024 zijn we de volgende ezels verloren: Manon, Bartje, Alizee, Chamor, Victor, El Niño en Pietertje de blinde Falabella pony. Zoals de laatste tijd wel vaker gezegd: ezels kruipen onder je huid. Het is altijd moeilijk om een dier los te laten, maar sommige ezels hebben meer impact dan anderen. Mooie Alizee, de Poitou dame van Pierrick bijvoorbeeld. De verhuizing naar de Ezelshoeve was voor haar te veel. Hoewel ze hier veel beter stond dan op de plek waar we haar en Pierrick opgehaald hadden, wilde ze niet meer. Ze stopte eenvoudigweg met eten en gaf op alle manieren aan dat het voor haar niet meer hoefde. Het voelt dan als falen, wanneer je haar er niet doorheen kunt trekken. Ze had nog zo'n mooi leven kunnen hebben met haar maatje Pierrick ...



Wanneer een icoon overlijdt

Ook iconen overlijden. El Niño was zo'n icoon. Hij kwam als hengst hier binnen, geboren uit een 100% Poitou hengst en een 50% Poitou ezelin. Na zijn castratie heeft hij de nodige weken alleen gestaan om alle testosteron uit zijn lichaam te krijgen. Maar uiteindelijk kwam het moment dat hij de kudde in mocht en wat een feest was dat. Zijn manier van spelen? Hard balkend achter de kudde aanrennen, wat niet elke ezel kon waarderen. Hij vond zijn rust bij Quincet, nadat Diva overleden was. Voor altijd in ons hart, kerel 🥰



#LaVieEstBelle met mooie herinneringen



Zou er ook een regenboogbrug voor mensen zijn?

Veel grote doelen hebben zich op de legaten en nalatenschappen gestort, soms met bijzonder misleidende informatie. Omdat wij steeds meer aanvragen kregen hebben wij ook besloten om een webpagina hieraan te wijden en een flyer te maken met alle benodigde informatie.

“Jullie maken het verschil! Jullie hebben geen betaalde directeur, geen bestuur dat vergoedingen krijgt en iedereen kan jullie bezoeken en zien wat er met het geld gebeurt. Dat moeten jullie ook laten zien.”

Wij maken inderdaad het verschil met veel van de grote goede doelen. What you see is what you get en je kunt 365 dagen per jaar langskomen om te zien wat er met het geld gebeurt. Ook over onze toekomstplannen zijn we helder en duidelijk

Specifiek voor het onderwerp nalatenschappen werken we samen met specialist Sander van Hesteren. Mocht je een persoonlijk gesprek willen over de mogelijkheden om Stichting de Ezelshoeve op te nemen in je testament, dan zal hij je graag te woord staan. Wij zelf uiteraard ook. Ik heb Sander wel gezegd dat ik volgende keer een foto wil met ezels erop. Hoe leuk Berner Sennens ook zijn, maar toch. Hij moet gewoon op de foto met zijn adoptie-ezel. En welke ezel zou dat zijn? Onyx natuurlijk. De oprichter van de Ezelshoeve, het welkomstcomité, hoofd boevengilde, leider, ...

Nalatenschappen

Omdat Stichting de Ezelshoeve een Algemeen Nut Beogende Instelling is, oftewel de ANBI status heeft, hoeven wij over nalatenschappen en legaten geen schenkbelasting of successierechten te betalen. De gift kan zo volledig worden besteed aan het verzorgen van de ezels.

“In 2024 hebben wij een nalatenschap ontvangen ter waarde van 25% van de kosten van de nieuwe weide!”

Voor een (relatief) kleine stichting zoals wij is de impact van een nalatenschap natuurlijk erg groot. Het is altijd bijzonder om erfgenaam te mogen zijn en het zijn deze bedragen die de toekomst van de stichting veiligstellen. Zoals bijvoorbeeld de geplande aanschaf van buurmans weide. Dit is een grote wei die in het verlengde van onze eigen weide ligt. Bijna 2 hectaren landbouwgrond en maar één kans om dit te kopen. Dan ben je heel blij met het extra spaarpotje waarmee je dit kunt doen.



20 jaar Stichting

Je gaat een relatie met een ezel aan.

Sommige ezels zijn al lange tijd bij ons en zullen ook altijd bij ons blijven. In 2005 zijn wij stichting geworden en in 2007 kwam Ramses naar ons.



Liliane Blom, die toevallig op bezoek was, werd meteen verliefd op Ramses en is sindsdien ook een trouwe vrijwilligster. Oftewel: Liliane Blom is al achttien jaar adoptieouder van Ramses en vrijwilligster op de Ezelshoeve. 18 jaar 'lief en leed' met elkaar delen, elkaar leren kennen en leren waarderen en 18 jaar trouw zijn aan elkaar.

“De onvoorwaardelijkheid van onze vriendschap vind je in weinig menselijke relaties terug!”

We vonden Ramses in België in een kudde waarvan meerdere ezels al meer dood dan levend waren. We haalden er de meest zwakke ezels uit om mee te nemen en hen zo voor de dood te behoeden. Ramses, nog geen drie maanden oud, zwaar ondervoed en geestelijk onderontwikkeld, zou naar de veemarkt gaan om daar verkocht te worden. Om hem dit lot, en waarschijnlijk ook het slachthuis, te besparen namen we hem mee. We wilden moeder en veulen niet scheiden maar het lukte ons helaas niet om de moeder (een fokmerrie) los te weken. Samen met nog twee stakkers verdween Ramses in onze trailer. Drie doodsbangе ezeltjes die ondanks honger, angst en verdriet op de been probeerden te blijven. Ramses knapte heel erg langzaam op maar is inmiddels uitgegroeid tot een prachtige ezel: zelfstandig en zelfverzekerd.

“Je neemt geen ezel, je gaat een relatie met een ezel aan. Zolang je je dat beseft dan ga je een heel mooie toekomst tegemoet.”

Elk jaar melden er zich weer nieuwe vrijwilligers aan en elk jaar vertrekken er weer een aantal vrijwilligers. Dit is hoe het gaat. Soms starten vrijwilligers om er na een aantal keer achter te komen dat dit toch niet hun ding is, maar onze meeste vrijwilligers zijn erg trouw en Liliane is niet de enige vrijwilligster die al zolang actief is op de Ezelshoeve. We kijken wel eens bewonderend naar Onyx, de ezel die alle 600 ezels heeft zien binnenkomen. Maar zo zijn er dus ook veel vrijwilligers die al die ezels hebben zien komen en gaan en die dus ook de honderden vrijwilligers hebben zien komen en soms ook weer gaan.



Het jaar in getallen

Wie het kleine niet eert ...

Dit gebruikt men als een grapje maar met een kern van waarheid. Het werk wat de stichting doet en alle kosten die dat met zich meebrengt, zijn natuurlijk niet gering. Maar aangezien wij totaal geen subsidies of andere structurele steun ontvangen, moeten we elke euro zelf verdienen. En dit doen we voornamelijk met onze adoptiecampagne. Met bedragen van €5 (deeladoptie) of €40 (geheeladoptie) per maand zorgt u ervoor dat de stichting haar werk kan doen. Nu, maar ook in de toekomst.



In 2024 waren de medische kosten € 30.750. Hieronder vallen eigenlijk alleen de kosten van de dierenarts, de mobiele röntgenwagen en de dierenklinieken.

De algemene werking waaronder tandarts en hoefsmid vallen, kostte € 9.400. Ook dekens voor de oudjes, vliegenmaskers en dergelijke vallen hieronder.

€ 32.500 ging naar voeding. Hooi en stro zijn uiteraard dagelijkse kosten, maar alle verschillende vormen van muesli en slobber tellen ook op.

Wat doen wij met uw donatie?

Van uw donaties betaalden wij bijvoorbeeld:

- 57 dierenartsbezoeken
- 247 ezels bekappen
- 85 ezels naar de tandarts
- Fysiotherapie
- Röntgenwagen
- Dagelijks hooi en stro
- Pallets vol met zakken voer
- Pallets met balen zaagsel
- De afvoer van de mest
- Medicijnen, pijnstillers en wat al niet meer
- Vliegenmaskers
- Dekens voor de oudjes



Fondsenwerving

Alle particuliere donaties en adopties worden geormerkt voor de dierverzorging en wij hebben natuurlijk meer bronnen van fondsenwerving. In 2024 was Stichting DierenLot de enige fondsverstrekende instantie waar wij donaties van ontvangen hebben, met name via de verdubbelaar. Dit is toch goed voor ruim € 40.000 en daarom erg belangrijk voor onze stichting.

Wilt u ons helpen?

Adopteer een ezel!



Op de foto hierboven zie je Rachel Dansen met ezel Asna. Rachel was stagiaire, werd vrijwilligster, werd adoptieouder, werd beheerder en wordt ... maar dat is voor het volgende jaarverslag 🤔

In dit jaarverslag hebben we een aantal foto's gebruikt van Fien Cox (Foto Cox) en van Isabel Erkemeij (Soulmates Images) en met die laatste gaan we in 2025 een serie fotoshoots doen over de verbinding tussen mens en ezel. Wordt prachtig! 🤗🐴

Stichting de Ezelshoeve
Goorweg 3, 5111CR
Baarle-Nassau
T: +31 627 136 736
info@ezelshoeve.nl
KvK: 18077520 - RSIN: 8147.84.847
IBAN: NL88 RABO 0105 5492 15 - BIC: RABONL2U



Alles bij de Ezelshoeve draait om liefde. Liefde voor de ezels, voor het meest fantastische en tegelijk meest nederige dier op aarde. Onze boodschap is telkens dezelfde: la vie est belle. Het leven is mooi. Wanneer je achter onze boodschap staat en ons wilt steunen, dan kun je dit het beste doen door een ezel te adopteren. Elke ezel heeft beschermers nodig, mensen die langskomen om speciale aandacht te geven aan hun adoptie-ezeltje. Uiteraard komt het geld ten goede aan alle ezels en aan de werking van de Ezelshoeve. Wanneer uw ezeltje komt te overlijden of doorgeplaatst wordt naar een nieuw liefdevol ezeladres, dan krijgt u hiervan bericht en zal uw adoptie overgezet worden op een andere ezel die dat nodig heeft. Een adoptie is altijd minimaal voor één jaar en je kunt kiezen voor een deeladoptie of een geheeladoptie. De bijdrage voor deeladoptie is €60,00 per jaar of €5 per maand en de bijdrage voor de geheeladoptie is €475,00 per jaar (of €40 per maand). Dit laatste is het gemiddelde bedrag wat een gezonde ezel per jaar kost (aan voeding, supplementen, hoefverzorging, gebitsverzorging, enz.). Veel van onze ezels kosten meer per jaar vanwege ouderdomsproblemen, chronische ziektes, tandproblemen of gevolgen van zware verwaarlozing.

“Bedankt voor jullie steun in 2024! Het was weer een fantastisch jaar!”



Wilt u ook een ezeltje adopteren? Het kan via www.ezelshoeve.nl/adoptie